



SONUÇ

Yaşanılan ve adeta ülkenin tek gündemi olan ekonomik krizin nedenlerini izah ederek çözüm önerilerimizi maddeler hâlinde sıraladık. Bu krizin esasi sebebi uygulanmakta olan kapitalist sistemin bizatihi kendisidir. Dolayısıyla bu kriz doğası gereği krizlerle beslenen bu fasit sistem için son kriz olmayacaktır. 1929'daki Büyük Buhran, II. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan 1948 krizi, ABD'nin karşılıksız dolar basmaya karar vermesi neticesinde ortaya çıkan 1974 krizi, 1994 Meksika krizi, 1997 Güneydoğu Asya krizi, 1998 Rusya krizi, 2001 Türkiye krizi, 2008'de ABD'de ortaya çıkan Mortgage krizi ve şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu kriz, bunların sadece bazılarıdır.

Kapitalist iktisadi sistem devamlı sorun üreten bir sistem hâline gelmiştir. Bu nedenle sorunun kaynağı olan bu kapitalist sistem, çözüm üretmekten yoksundur. Unutulmamalıdır ki bir sorunun asli çözümü, o sorunu meydana getiren faktörlerin ortadan kaldırılması ile mümkündür. O hâlde hepimizin arzuladığı köklü çözüm; farklı bir düşünce, nizam ve ideolojide aranmalıdır. 10 maddeden oluşan çözüm önerilerimizden de anlaşılacağı üzere bu düşünce, nizam ve ideoloji; İslâm'dır.

İslâm, birilerinin iddia ettiğinin aksine camiye hapsedilecek bir din değildir! İslâm, sadece kişinin yaratıcı ile arasındaki manevi ilişki de değildir! Bilakis İslâm, içerisinden hayata dair nizamların çıktığı bir ideolojidir. Nasıl ki akide, ibadet, ahlak vb. konularda İslâm'ın bir hükmü var ise ekonomik, siyasi ve sosyal problemlerin çözümüne dair de çözümleri vardır. İnsana dair birçok hüküm ortaya koyan İslâm'ın iktisat gibi önemli bir alanda hükümler belirtmemiş olması düşünülemez. 14 asırlık İslâm tarihine baktığımızda bugün aranan huzur, güven, refah ve zenginlik görülecektir.

Bu kitapçıkta iktidarın hiç vakit kaybetmeden atması gereken adımları 10 maddelik çözüm önerilerimiz ile belirttik. Bu 10 madde ile ortaya koyduğumuz çözüm önerilerimiz İslâm iktisat nizamından alınarak hazırlanmıştır. Yine bu çözümlerin hepsi birer şer'î hükümdür. İslâm parçalanamaz bir bütündür, İslâm iktisadi nizamı ise bu bütünden bir parçadır. Dolayısıyla o bütün uygulanmadığı sürece tek başına ekonomik krizlere yönelik çözümlerin uygulanması kalıcı ve istikrarlı bir çözüm olmayacaktır.

Türkiye'nin içerisinde bulunduğu laik rejimin gerçekleri vardır. Hiçbir iktidar İslâmi bir çözüme yeşil ışık yakamaz. Laiklik ve İslâm düşmanlığı bazı dimağlarda o kadar yer etmiştir ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde söylediğinin tam aksini uygulamasına ve şer'î açıdan tutarlı hiçbir izahı olmamasına karşın faiz ile ilgili "nas ortada" söylemine, "İslâmi bir hüküm uygulamak suçtur." diye eleştiri getiren sözde aydınlar(!) bulunmaktadır. İşte hem



Türkiye'nin hem de dünyaya entegre bir sistemin bu çözümleri uygulaması mümkün değildir. Dünya ve Türkiye'de uygulanmakta olan küresel kapitalist iktisadi düzen ve laik rejimler, bu İslâmi çözümlerin uygulanmasına imkân ve fırsat sunmayacaklardır.

Bundan dolayı söz konusu çözümleri içeren şer'î hükümlerin tatbikini ancak ve ancak İslâmi esaslar üzerine kurulu bir devlet yapabilir.

İslâm'ı referans alarak uygulanan model ile Müslümanlar tarih boyunca refahın ve kalkınmışlığın öncüsü olmuştur. İşte bizler mevcut yöneticileri, krizler dünyasından çıkabilmenin yolu olarak sunduğumuz ekonomik modeli uygulamaya davet ediyoruz. Lakin İslâm iktisat nizamını sömürgeci devletlerden çekinmeksizin ve de bütün yönleriyle tatbik edecek tek devletin Râşidî Hilâfet Devleti olduğunun da bilincindeyiz.

Dolayısıyla sömürgeci kâfirlerin kapitalizm esaslı ekonomi politikaları topraklarımızdan sökülüp atılmadıkça ve bunun yerine nübüvvet metodu üzere Râşidî Hilâfet Devleti'nin uygulayacağı İslâm iktisat nizamı uygulanmadıkça arzulanan ekonomik istikrar ve müreffeh hayat standardı asla yakalanamayacaktır.

İşte İslâm iktisat nizamı... Evrenselliğiyle önümüzde ve de hâlâ capcanlı. Sadece varlık sahasına taşınmayı beklemektedir. Öyleyse yapılması gereken şey, genelde dünyayı özelde de yaşadığımız toprakları kapitalizmin pençesinden kurtarıp istikrarı, adaleti ve güveni tesis edecek olan İslâm'ın yönetim şekli olan Râşidî Hilâfet Devleti'ni kurmak için hep birlikte çalışmaktır.

Asla akıllardan çıkarmayalım ki: şimdinin "hasta adamı" kapitalizm, adalet ve ekonomik istikrarı var etmek için yarın doğmaya hazırlanan ise İslâm'dır!

[لِمَثَلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ] "Çalışanlar işte böylesi bir kurtuluş için çalışsınlar."¹